

## PROGRAMMA

Het programma zal voornamelijk in de Engelse taal plaatsvinden

### VRIJDAGAVOND 12 JULI:

- 18.00 Ontvangst met maaltijd
- 19.30 Lezing 'Integratie van het innerlijke in het dagelijkse leven'
- 21.00 Tempelbezoek 'De symboliek van de tempel'
- 21.30 Einde van het programma

### ZATERDAG 13 JULI:

- 9.30 Welkom met koffie en thee
- 10.30 Tempeldienst 'Van reïncarnatie naar transfiguratie'
- 11.30 Uitwisseling in klein verband over hetgeen overgedragen is
- 12.30 Lunch
- 13.15 Aankondiging middagprogramma en met elkaar op stap:
  1. bezoek Embassy of the Free Mind en rondleiding Oude Boek
  2. stadswandeling door Haarlem met bezoek aan Molen De Adriaan
  3. bezoek Rijksmuseum; gesprek met Rembrandt-kenner

### ZONDAG 14 JULI:

- 9.30 Welkom met koffie en thee
- 10.30 Lezing 'Van zelfkennis naar een nieuwe levenshouding'
- 12.00 Bezoek boekwinkel
- 12.30 Lunch
- 14.00 Afsluiting in de tempel 'Van verlangen naar vervulling'

### KOSTEN

Conferentie van 12-14 juli 2019 ▷ € 50,-

U kunt ook één conferentiedag mee maken. Kosten per dag ▷ € 25,-

Zaterdagmiddag-programma ▷ apart betalen; kosten volgen later via website [www.rozenkruis.nl/soul](http://www.rozenkruis.nl/soul)

**INSCHRIJVEN:** [www.rozenkruis.nl/soul](http://www.rozenkruis.nl/soul) of [info@rozenkruis.nl](mailto:info@rozenkruis.nl)

Daarbij graag ook kenbaar maken welke dagdelen of welk programma op zaterdagmiddag gevolgd wordt. U zorgt zelf voor uw overnachting.



open zomerconferentie – voertaal Engels  
**het ontwaken van de ziel**  
**in tijden van versnelling en verandering**

van 12-14 juli 2019

georganiseerd door de school van het Gouden Rozenkruis

J. van Rijckenborgh-centrum \* Zakstraat 6 \* 2011 JS \* Haarlem



Op de achterkant van deze folder vindt u het hele programma met alle tijden. Hieronder gaan wij kort inhoudelijk in op bepaalde programma-onderdelen:

### LEZING VRIJDAGAVOND 19.30

#### INTEGRATIE VAN HET INNERLIJKE IN HET DAGELIJKSE LEVEN

Het dagelijkse leven gaat meestal over de interactie met onze omgeving. Wij reageren op anderen en anderen reageren op ons. Met ons lichaam en onze zintuigen maken we deel uit van het wereldwijde web. We voeden het en het voedt ons. Hoe werkt deze wet van oorzaak en gevolg in ons leven? Wat doet het met onze persoonlijkheid? Herkennen wij zaken met ons lichaam, onze geest of onze ziel? Hoe worden wij ons bewust van het eeuwige?

### TEMPELBEZOEK VRIJDAGAVOND 21.00

#### DE SYMBOLIEK VAN DE TEMPEL

De tempels van het Gouden Rozenkruis zijn wit, stil en ruim. Het zijn geen plaatsen van samenkomst zonder meer. Het zijn ruimtes van licht en kracht. Iets hiervan willen wij u laten ervaren. Wij zullen spreken over: De tempel als vrijplaats, de tempel als werkplaats. U bent van harte welkom in het hart van het J. van Rijckenborgh-centrum.

### TEMPELDIENST ZATERDAGOGHTEND 10.30

#### VAN REÏNCARNATIE NAAR TRANSFIGURATIE

De ziel is een machtig instrument. Zij is door de wijsheidsscholen van alle eeuwen bejubeld. En wat is zij voor de rozenkruisers? Zij is alles! Zij is de middelaar tussen geest en stof. Zij maakt het mogelijk om weer één te worden met God.



### CULTUREEL EN SPORTIEF

#### ZATERDAGMIDDAG KEUZE-PROGRAMMA VANAF 13.15

1. Bezoek Embassy of the Free Mind en rondleiding Oude Boek: [www.embassyofthefreemind.com](http://www.embassyofthefreemind.com)
2. Stadswandeling door Haarlem met bezoek aan Molen De Adriaan: [www.cicerones.nl/stadswandeling/haarlem/haarlem](http://www.cicerones.nl/stadswandeling/haarlem/haarlem)
3. Bezoek Rijksmuseum restauratie Nachtwacht en gesprek met Rembrandt kenner: [www.rijksmuseum.nl](http://www.rijksmuseum.nl)

### LEZING ZONDAGOGHTEND 10.30

#### VAN ZELFKENNIS NAAR EEN NIEUWE LEVENSHOUDING

Al in de oudheid werden leerlingen van mysteriescholen gewezen op het grote belang van zelfkennis op het pad naar ware menswording. Dat inzicht is universeel en wordt daarom altijd uitgedragen in authentieke spirituele stromingen. Hoe voorkom je dat je verzandt in navelstaren? Waarom maakt Helena Blavatsky onderscheid tussen het zelf, het Zelf en het ZELF? Wat kun je doen om de bron van bevrijdende kennis, liefde en daadkracht in jezelf te laten stromen?

### AFSLUITING IN DE TEMPEL ZONDAGMIDDAG 14.00

#### VAN VERLANGEN NAAR VERVULLING

In de slotbijeenkomst van de tempel van het Gouden Rozenkruis willen wij ingaan op het begrip liefde. Ergens voelen we wel aan: liefde is een mind-blowing kracht. Als een stille nooit aflatende stroom is zij aanwezig in de wereld. Haar macht is bovenmenselijk. Zij opent ieders hart, zij voedt ons en maakt heel wat verbroken was. Zij zet alles in een ander licht en laat ons nieuwe mogelijkheden zien. Daarbij is zij altijd dezelfde. Zij stelt geen voorwaarden en doet zich voor in elk mens en in elke situatie. Wat is toch het wezen van deze onvoorstelbare kracht? En welke sleutel reikt zij ons aan voor een vervullend, gelukkig leven?